

Emmanuel! God is met ons! Kijkers over de hele wereld, dit is de live uitzending vanuit de Synagogue Church Of All Nations en 'Emmanuel' is onze groet hier in de Synagogue Church Of All Nations. Wanneer God met ons is, wie kan er dan iets tegen ons beginnen? Niemand. Kom op, roep 'Emmanuel'. Halleluja. Kijkers, dankjewel voor uw tijd, we bidden dat u aan het eind van dit programma gezegend zullen zijn in Jezus' naam.

Prijs God! Halleluja. Mijn vader in de Heer, senior profeet T.B. Joshua, heeft me naar u toegestuurd met goed nieuws. Met dit goede nieuws zal uw situatie veranderen. Uw situatie zal veranderen in zegening. Halleluja? Amen. Bent u klaar voor het goede nieuws? Zwaai met uw handen naar de Heer. Zeg: 'O Heer, mijn ziel wacht op U Heer! In Uw Woord, in Uw levende Woord is mijn redding. In Uw levende Woord is mijn bevrijding, is mijn genezing, is mijn zegening'. Zeg: 'Dank U Jezus, voor Uw Woord!' Halleluja? Amen! Halleluja!

In het leven heeft God Almachtig de mens het recht gegeven, de mogelijkheid en de vrijheid, om te kiezen uit vele alternatieven, waarmee hij omringd is. Toen God de mens schiep gaf Hij hem het recht te leven. Dit noemen we recht op leven. In dat recht ligt discretie, vrijheid van handelen, en zonder deze discretie is leven betekenisloos. In **Deut. 30:19** zegt God: *'Ik neem heden de hemel en de aarde tegen u tot getuigen; het leven en de dood stel ik voor u, de zegen en de vloek; kies dan het leven, opdat gij leeft, gij en uw nageslacht'*. Kijkers, wat betekent dit voor u? Dit betekent dat het goede leven duidelijk voor u klaar staat. Accepteer het en ontvang redding, genezing en bevrijding en al Gods zegeningen. Aan de mens is in zijn leven een nieuwe kans gegeven om de juiste beslissing te nemen. Als vrij persoon wordt de mens geadviseerd de keuze te maken die waarde heeft. Zeg: 'de keuze'... Kom op, lach en zeg: 'de keuze die waarde heeft'. Want het leven is te kort om tijd te verspillen aan dingen die geen blijvende waarde hebben. De vraag is dit: Wat is de keus die waarde heeft? Dit brengt mij bij de titel van mijn boodschap: De verstandigste keuze.

Zeg tegen uw buurman: Ik heb een boodschap voor u, met de titel: De verstandigste keuze. Open alstublieft uw bijbel bij **Jozua 24:15-16**. *'Maar indien het kwaad is in uw ogen de HERE te dienen, kiest dan heden, wie gij dienen zult: òf de goden die uw vaders aan de overzijde der Rivier gediend hebben, òf de goden der Amoriëten, in wier land gij woont. Maar ik en mijn huis, wij zullen de HERE dienen! Toen antwoordde het volk en zeide: Het zij verre van ons, de HERE te verlaten en andere goden te dienen'*. Neem alstublieft de tijd en vindt de tijd om het hele hoofdstuk te lezen.

Wanneer ik zeg 'de verstandigste keuze', dan bedoel ik de grootste beslissing. Beslissingen, beslissingen, beslissingen. We zijn de hele tijd bezig met beslissingen te nemen, sommige onbelangrijk en andere fundamenteel en levensveranderend. Gezond verstand vertelt ons dat sommige beslissingen veel belangrijker zijn dan andere. Voor een christen is het besluit uw vertrouwen te stellen op Christus Jezus als uw Heer en Heiland de verstandigste keuze die iemand kan maken in zijn leven. De verstandigste keuze is wat u doet met Jezus Christus.

Kijk om u heen naar de gebeurtenissen in de wereld vandaag. U zult ontdekken dat Jezus Christus nog steeds terechtstaat. Hij staat terecht om geaccepteerd of afgewezen te worden. U kunt ervoor kiezen Hem in de steek laten als u dat wilt, of u kunt kiezen of u Hem trouw blijft in goed en kwaad. Maar de Bijbel zegt dat Jezus de enige weg is, het enige pad naar vrede en comfort, terwijl satan de zekere weg is naar bitterheid, pijn en dood. Satan komt om te doden, te stelen en te vernietigen, terwijl Jezus komt om leven te geven en leven in overvloed.

Mensen van God, in **Romeinen 6:16-18** zegt de Bijbel dat '*in wiens dienst gij u stelt als slaven ter gehoorzaamheid, ook moet gehoorzamen als slaven.*' Mag ik u deze vraag stellen: Wie kiest u te gehoorzamen? God? Of satan? Zeg: God! God!

Mensen hebben afgoden, u ziet ze aanbidden wat ze zelf gemaakt hebben. In het verleden nam God Almachtig de onwetendheid van mensen niet kwalijk, dat ze naar Hem keken als een beeld aan de buitenkant, of dat ze Hem vergeleken met iets anders. Velen zijn hier niet vanwege redenen die alleen zij weten, of omdat ze Hem vergelijken met hun andere bezigheden. Maar nu ziet God het niet meer door de vingers, want Jezus Christus, het echte voorwerp van aanbidden, is gekomen om God aan ons bekend te maken; dat God een Geest is in de geest. We zijn niet langer onwetend, omdat Jezus Christus door Zijn opstanding heeft laten zien dat Hij het waard is om het voorwerp van ons geloof te zijn, dat Hij het waard is het middelpunt van ons eigen leven te zijn.

Zeg tegen iemand: 'u bent niet langer onwetend!' Kom op, glimlach en zeg tegen iemand: 'Mijn broer, mijn zus, u bent niet langer onwetend, omdat door Zijn opstanding Jezus Christus, de Zoon van de Levende God, heeft laten zien dat Hij het waard is het voorwerp van ons geloof te zijn!'

Als kinderen van God hebben we de opdracht gekregen God te aanbidden in Geest en in waarheid. Dat betekent dat we de Heer moeten aanbidden in oprechtheid en in geloof. Herinnert u zich, dat God dienen de enige weg is naar vrede en comfort, terwijl satan dienen de zekere weg is naar bitterheid, pijn en dood. Neem uw tijd om vragen te stellen aan het stel Ananias en Saffira in **Handelingen 5:1-10**. Hier wordt ons geleerd dat om God te dienen, om de Heer te dienen, we moeten doen wat de besten doen. Met doen wat de besten doen, bedoelen we niet in de vorm van rijkdom vergaren. Doen wat de besten doen. Wanneer ik zeg 'doen wat de besten doen', bedoel ik zelf-actualisatie, zelf-ervulling en zelf-tevredenheid en de vreugde in de Heer.

Ananias en Saffira wilden het Koninkrijk van God beërven. Maar de bijbel zegt dat degenen die voorbestemd zijn het Koninkrijk van God te beërven, dus zij die in de hemel komen, moeten doen wat de besten doen. Dit is niet in termen van rijkdom vergaren, maar in zelf-actualisatie, zelf-ervulling en zelf-tevredenheid en de vreugde in de Heer. Voor een christen is het essentieel de Heer gewillig te dienen. Liefde is het enige echte uitgangspunt van waaruit het dienen van de Heer kan ontspringen.

De Bijbel zegt dat onvrijwillig of onvrijblijvend dienen puur misleiding of hypocrisie kan zijn. Velen verbergen zich onder een dekmantel. Elke dienst die onvrijwillig of onvrijblijvend is, kan puur misleiding of hypocrisie zijn. Neem uw tijd om **Mattheüs 15:8** te lezen. De Bijbel zegt hier dat hypocrisie, ongeacht hoe slim geregeld ook, niet (let op!), niet kan horen van Jezus Christus, want Hij kent alle mensen. Hij kent hun

echte karakter, Hij kent hun natuur en Hij weet hoe slecht de aard van hun hart is. De Bijbel zegt dat Zijn Heilige Geest alle dingen doorzoekt, zelfs de diepten van God. Wat moeten wij christenen doen? In **Mattheüs 23:37** wordt christenen door Jezus Christus geleerd God lief te hebben boven alles. Zeg tegen uw buurman: Heb God lief boven alles.

Christenen wordt door Jezus Christus geleerd God lief te hebben boven alles, want liefde is het enige uitgangspunt waar vergeving van zonden aan verankerd is, en het verbreedt het bereik van genade en barmhartigheid. Hoe kan een mens gezegd worden dit te doen? We hebben God lief boven alles als we nergens zoveel van houden in vergelijking met Hem, en alleen eerbied voor Hem koesteren. Wanneer we God niet meer als een van de dingen zien, maar het als het Enige ding, de enige reden en interesse. Bedenk dat Jozua nooit enige waarde heeft gezien in andere opties dan in het dienen van de Heer. En hij zei: ik en mijn huis, wij zullen de Here dienen. In **Jozua 24:16**, zegt de Bijbel dat de mensen de glorie van God zagen, zij zagen de vervulling van Gods beloften in het leven van Jozua. Zelf-actualisatie, zelf-vervulling en zelf-tevredenheid en de vreugde in de Heer. En zij zeiden: *Het zij verre van ons, de HERE te verlaten en andere goden te dienen.*

Welke lessen kunnen we leren van Jozua en zijn mensen? Zeg tegen uw buurman, en glimlach en zeg: 'Welke lessen kunnen we leren van Jozua en zijn mensen?' Weet u zeker dat u glimlacht? Lach naar iemand. Welke lessen kunnen we leren van Jozua en zijn mensen? We moeten de keuze om God te dienen als noodzaak zien, we moeten geen waarde hechten aan andere keuzes dan aan de keuze om de Heer te dienen. Mensen van God, de geschriften zijn Gods beloften. Wanneer iemand erop vertrouwt en steunt, zal God ze vervullen. Halleluja? Amen. Halleluja!

Wanneer wij als christenen God Zijn juiste plaats in ons hart geven, zullen we vervuld en tevreden zijn. Bedenk dat Jozua de juiste keuze maakte. Let op, omdat Jozua de juiste keuze maakte, gaf God hem een voldaan leven. Een voldaan leven gaat verder dan bezittingen, relaties, uw cultuur, geld en plezier. U kunt rijk zijn, ik bedoel: geld en een positie hebben of zelfs de president zijn van een land, zonder dat u een voldaan leven leidt. Een voldaan leven is niet gebaseerd op materiële zaken van de zichtbare wereld, maar op Jezus Christus, die het Hoofd is van de onzichtbare gemeenschap. Zeg tegen uw buurman: 'Heb God lief boven alles. Heb God lief boven uw geld. Heb God lief boven alles!'

Een man met een leven van tevredenheid kan blij zijn terwijl er aan de buitenkant niets is om blij mee te zijn. Dit is omdat het doel van zijn leven verder gaat dan de pijn en blijdschap van het leven waar hij mee te maken krijgt. Wat kunnen we hiervan leren? Of de wereld nu naar ons lacht of frons, als christen moeten we onthouden dat het een vijand is. Bedenk dat de wereld niet ons thuis is, we trekken er slechts doorheen onderweg naar de hemel, ons permanente verblijf. In onze trektocht door deze kwaadaardige wereld op weg naar ons permanente verblijf hebben we God nodig, zodat we onze voet niet aan een steen stoten. Mag ik u wat vragen stellen? Wat doet u met Jezus Christus wanneer u geconfronteerd wordt met onzekerheden van het leven? En twee: zal Jezus Christus uw Heer blijven wanneer u te maken krijgt met niet te veranderen situaties? Zal Hij uw Heer blijven? Velen hebben Jezus de rug toegekeerd vanwege de dood van hun partner. Velen die eerst het evangelie predikten, leven nu een leven dat eraan tegengesteld is vanwege onzekerheden in hun leven.

Denk eens aan Stefanus. Neem uw tijd om Stefanus te bevragen in **Handelingen 7:54-60**, en hij zal u vertellen dat u als christen moet kiezen de laatste deadline in uw leven in vertrouwen op Christus Jezus tegemoet te treden. Want dit gevecht is een zaak van leven en dood. Leer van Stefanus en hij zal u vertellen dat u als christen moet kiezen te sterven aan de zonde en te leven voor rechtvaardigheid. Want eeuwig leven is een kwestie van juiste keuzes maken. Kies als christen om te sterven aan de zonde en te leven voor rechtvaardigheid, want eeuwig leven is het product van juiste keuzes.

Denk aan de drie vrienden, Sadrach, Mesach en Abednego, in **Daniël 3**. Hier zegt de Bijbel dat het leven het product is van beslissingen. En beslissingen creëren gebeurtenissen. Wat u vandaag wordt, is het resultaat van hoe u gisteren leefde. En wat u morgen wordt, hangt af van keuzes die u vandaag maakt. Kunt u zien dat het leven ons niet zomaar overkomt? Het heeft alles te maken met keuzes en hoe u op elke situatie reageert. Wat zou u doen met Gods Woord, de standaard voor uw leven?

Zonen en dochters van Gods Woord, bedenk dat u Gods woord toe moet staan uw weg te leiden. Sta nooit toe dat omstandigheden uw richting bepalen. De zaak van Sadrach, Mesach en Abednego is een voorbeeld dat alle christenen moeten trachten te evenaren. Sta als christen toe dat Gods Woord uw leven leidt. Sta nooit toe dat omstandigheden (wat er gebeurt in uw huwelijk, wat er gebeurt in uw bedrijf, leven en carrière...), sta nooit toe dat uw omstandigheden uw richting bepalen.

Geloof is onze beweging naar God toe, weg van zonde en satan, en weg van de afgoden. Wat u ook in uw hart plaatst boven Jezus, als het uw omstandigheden zijn, het worden uw afgoden. Geloof is onze beweging richting God, weg van satan. Gods Woord is een zaad van goddelijk leven dat in onze harten komt. Het komt in onze harten en zorgt dat geloof gaat groeien.

Als christen ligt uw toekomst in het onvergankelijke... Kom op, zeg het met blijdschap: 'mijn toekomst ligt in het onvergankelijke zaad, het levende en eeuwige Woord van God.' Als christen ligt uw toekomst in het onvergankelijke zaad, het levende en eeuwige Woord van God. Neem uw tijd om **Galaten 6:7-8** te lezen. De Bijbel zegt hier dat wanneer u een verkeerd zaad zaait, u een verkeerde keuze hebt gemaakt. Niemand zaait een mangozaadje en verwacht kokosnoten te oogsten. Hebt u uzelf ooit de vraag gesteld: 'Wat voor persoon zou ik willen zijn?'

Als u uzelf deze vraag stelt, zal het antwoord afhangen van wat voor persoon u nu bent. Goed, wat voor persoon bent u nu? Bedenk dat de keuzes die u maakt, bepalen wie u bent voor God. Wanneer u ziet wie u bent voor God, zult u altijd de noodzaak zien om rekening te houden met Gods wil in elke beslissing die u neemt, wat voor beslissing u ook neemt. Onze God is het doel van alle dingen. Zeg tegen uw buurman: Mijn vriend in Christus, er is een God, het doel van alle dingen, de oorsprong van alle perfectie, zonder onderdelen en dimensies, de hemel en de aarde vullend, doordringend, regerend en alle dingen op hun plaats houdend.

Dat is de Allerhoogste God, dat is de Oude van Dagen, dat is IK BEN DIE IK BEN. Er is een God, het doel van alle dingen, de oorsprong van alle perfectie, zonder onderdelen en dimensies, de hemel en de aarde vullend, doordringend, regerend en alle dingen op hun plaats houdend. Dat is de Allerhoogste God

In **Psalm 91** zegt de Bijbel dat het karakter van een echte gelovige zo is dat hij verblijft in de schuilplaats van de Allerhoogste God. Zij zijn thuis bij Hem, zij zullen naar Hem terugkeren en in Hem rusten, Hij is hun Toevlucht, hun Bewaker en hun Schuilplaats. Zij hebben woning in Zijn bescherming. De Bijbel zegt dat degenen die ervoor kiezen de Heer te dienen in waarheid en geloof, ik bedoel, zij die zich oprecht voorgenomen hebben om God hun Bewaker, hun Toevlucht en hun Schuilplaats te maken, bevrijd zullen worden van de kwaadaardigheid van de machten van de duisternis.

Wat anderen ook zeggen over Jezus, alstublieft, maak Hem uw persoonlijke Heer. Zeg: wat anderen ook zeggen van Jezus, Hij is mijn God! Zeg: Hij is mijn God! Hij is mijn Genezer! Hij is mijn Bevrijder! Hij is mijn Leraar! Hij is mijn Trooster! Hij is mijn Adviseur! Hij is mijn Vriend voor het leven! Hij is mijn Bemiddelaar! Hij is mijn Verlosser! En mijn Partner! Wat anderen ook zeggen van God, Hij is uw God! Hij is mijn Genezer! Hij is mijn Bevrijder! Hij is mijn Leraar! Hij is mijn Trooster! Hij is mijn Adviseur! Hij is mijn Vriend voor het leven! Hij is mijn Bemiddelaar! Hij is mijn Verlosser! En mijn Partner! Of Hij u nou wel of niet geneest, Jezus is de Genezer. Verander uw belijdenis niet om de dag. Blijf in geloof in Christus Jezus.

In **Mattheüs 14:27-31** gaat het om Petrus' ontmoeting met de Redder. Wat kunnen we hiervan leren? Welke lessen kunnen we hiervan leren? Mensen van God, het is belachelijk wanneer u uw situatie toestaat twijfel te zaaien over de vervulling van Gods beloften, om onderling te discussiëren over hoe uw situatie eruit ziet. Wat we zien en wat we horen zal precies het tegenovergestelde zijn van de voorwaarde die God ons gegeven heeft om te volgen. Wat is de voorwaarde die God ons gegeven heeft om te volgen? De voorwaarde die God voor ons neerlegt om te volgen is geloof, niet twijfel. Ik bedoel dat u als christen moet wandelen in geloof, omdat God heeft beloofd te reageren op geloof dat geproduceerd is en dat rust in Zijn Woord.

Vertel de kijkers: ons zien op Gods beloften is een heel goede reden om te zien op God voor Zijn genade. Dan is er geen tijd om te stoppen met kijken, totdat God Zijn Woorden terugtrekt. Ons falen om Jezus, God, Christus, Zijn juiste plaats te geven in onze levens, is feitelijk verantwoordelijk voor de crisis in ons geloof.

Ons vertrouwen kan rusten op medicijnen, ons vertrouwen kan rusten op gevestigde gewoontes, ons vertrouwen kan rusten op vlees. Maar wanneer het tegengesteld is aan Gods Woord vernietigt het onze gebeden, vernietigt het ons geloofsleven. Wanneer het licht van geloof uitgaat, wordt het leven een vermoeiende weg.

Wat is onze verbinding, elke keer dat wij ons in zo'n situatie bevinden? In **Markus 9:17-26** zegt de Bijbel dat geloven in Christus onze verbinding is. Er zijn twee soorten geloof: Christus' standaard van geloof, en traditioneel geloof. Christus' standaard van geloof ziet verder dan relaties, ziet verder dan bezittingen, ziet verder dan cultuur, geld en plezier, omdat het tot stand is gebracht door de Heilige Geest. Dit wordt geloofsvertrouwen genoemd. Geloofsvertrouwen is het soort geloof dat niets je van gedachten kan veranderen met betrekking tot wat je gelooft over Jezus. Aan de andere kant hebben we traditioneel geloof, wat te maken heeft met onze oude manier van leven, het oude systeem van dingen. Het wordt gecontroleerd door wat we zien, wat we horen en door hoe omstandigheden eruit zien. Mensen van God, de vader van de bezeten jongen had dit geloof. De Bijbel zegt dat in Jezus' ogen zijn geloof gelijk stond aan ongeloof, omdat hij haast overtuigd was. Maar

Jezus gaf hem een nieuwe kans om zijn geloof opnieuw in te stellen met het Levende Woord van God.

Dit is het jaar van een nieuwe kans. Een jaar om niet alleen overtuigd te worden van Jezus, maar ook om bekeerd te worden. Bedenk dat wanneer u haast overtuigd bent van Jezus uw geloof in conflict komt met relaties, met uw karakter, met uw positie, met uw bezittingen, met uw geld. Dan zult u waarschijnlijk onverschillig worden, neutraal blijven of zelfs God ongehoorzaam zijn. Velen van ons hier zijn haast overtuigd, niet bekeerd. Bekeerd zijn is Gods Woord gehoorzamen, Zijn geboden gehoorzamen. Wanneer u bekeerd wordt zal de oude mens in u, de zondige natuur in u, ik bedoel de vieze mens in u, gekruisigd worden en de nieuwe mens in u zal beginnen te leven, te praten, te wandelen, te plannen en te handelen met God. Bedenk dat we hiervoor zijn ontworpen. We zijn ontworpen om te denken, te praten, te handelen en te plannen met God.

Neem uw tijd om **Deut. 28** te lezen. Hier staat dat het leven de deur naar mogelijkheden nooit helemaal sluit. Het gaat allemaal om keuzes en hoe we reageren op elke situatie. Mensen van God, wanneer u dit als christen weet, weet u dat een christen in elke situatie geen andere alternatieven geboden worden dan geloof in God. Wanneer u vandaag kiest de Heer te dienen in waarheid en geloof zult u eten van de goede dingen die het land produceert. Maar als u iets anders kiest, bent u veroemd of verloren. Want Jezus is de enige Weg.

Jezus is de enige Weg naar redding, de enige Weg naar eeuwig leven, de enige Weg naar het koninkrijk van God. Kies geen alternatieven vanwege uw problemen. Denk aan de apostel Paulus. Zijn lessen hebben ons geleerd dat wij als christenen, wanneer wij onszelf mentaal en fysiek hebben uitgeput, we simpelweg moeten vertrouwen op iemand die sterker is, die slimmer en wijzer is dan wijzelf. Onze Heer en Heiland Jezus Christus was de keuze van Paulus. Wat is de uwe?

Vanwege andere activiteiten wil ik deze boodschap tot een einde brengen. Maar onthoud dat God Almachtig ons een nieuwe kans heeft gegeven. Niet alleen maar om te kiezen, maar om de juiste keuze te maken. Wanneer u nu besluit om de juiste keuze te maken door Gods Woord de standaard voor uw leven te maken, dan zult u uw werkelijke waarde ontdekken. Laat iemand 'amen' zeggen! Zeg: Amen! Kunt u glimlachen en 'amen' zeggen? Amen! U zult uw werkelijke waarde ontdekken en u zult leven boven menselijke vernieling. Wanneer u de Geest van God toestaat om u te leiden, zegt de Bijbel dat zelfs als er duizenden, menigten, overspoeld worden door geweld, zoals u kunt zien over de hele wereld, er enkelen gered zullen worden en uw huisgenoten zullen bij die enkelen horen. Want degenen die besloten hebben om God hun Bewaker, hun Toevlucht en hun Schuilplaats te maken, zullen bevrijd worden van de kwaadaardigheid van de machten van duisternis.

Kijkers over de hele wereld, wij dringen er bij u op aan Jezus uw Bewaker, uw Toevlucht en uw Schuilplaats te maken. Wanneer u dit besluit genomen hebt, vertrouw uzelf toe aan de Heer Jezus, die in staat is en sterker is en waardig is om u sterk en standvastig te maken in Hem.

Dit is wat ik bedoel met 'de verstandigste keuze maken'.

Dus, ik laat u hier achter om de verstandigste keuze te maken; u bent gezegend!